

CAMPAGNEBRIEF

H A N D I N H A N D

Driemaandelijks • jaargang 26 / 2018 • nr. 2 • april - mei - juni 2018 • Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X

Afzender: Hand in Hand vzw, Grote Steenweg 91, 2600 Berchem



Lumumbastraat in Brussel, nu ook in Antwerpen?

EDITO

Racisme is structureel voor onze maatschappij. De “andere” is niet evenwaardig aan ons zodat het niet “onze” maar wel “hun” verantwoordelijkheid is als er achterstelling is in het onderwijs en als er discriminatie is bij het zoeken naar werk of naar een geschikt huis. Dat is ook merkbaar als er een kind wordt gedood en als het gaat over wie er onderhevig mag zijn aan push-backs.

We hebben dat ook allemaal al gezien in onze koloniale geschiedenis en bij slavernij. Vele straatnamen en standbeelden waren propaganda voor onze superioriteit en eren dat verleden. Het is dan ook tijd dat we een en ander rechtzetten. Dat we in onze openbare ruimte laten zien dat we andere perspectieven over verleden en toekomst hun plaats geven. Dat we de evenwaardigheid erkennen van al onze inwoners. Dat we stoppen met racisme.

Brussel gaf op 30 juni een belangrijk signaal. De gemeenteraad was in april unaniem om een Lumumbaplein te installeren en huldigde op 30 juni het plein feestelijk in.

30 juni, onafhankelijkheidsdag van Congo, werd in Antwerpen aangegrepen om een stadswandeling te organiseren langs plaatsen die symbool staan voor de (vergeten) relaties tussen Antwerpen en Congo. Het initiatief van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen loopt in samenwerking met het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba en Hand in Hand. Journalist Guy Poppe gidste de deelnemers door de stad en bracht verhalen over een Congolees dorp op het Zuid, het Tro-

pisch Instituut, de Congoboten aan de kaai, het Congolese consulaat op het Mechelseplein en de diamantwijk aan het Centraal Station. De wandeling gaf vooral inzicht in een complex netwerk van zakenlui, politici en edellieden die ten tijde van koning Leopold II fortuinen verdienden met de invoer van rubber uit Congo.

Ondertussen weet u waarschijnlijk ook hoe het op 25 juni verlopen is op de Antwerpse gemeenteraad. Daar werd over een motie gestemd voor de goedkeuring van een Lumumbastraat in Antwerpen.

Antwerpen is een stad met een grote Congolese gemeenschap. En ook met een aanzienlijke aanwezigheid vanuit de Afrikaanse diaspora. Een straatnaam voor een Afrikaanse iconische figuur die getuigt van Afrikaanse emancipatie en waardigheid zou een belangrijke stap zijn. Ook omdat daarmee begrip wordt opgebracht voor de diverse demografische samenstelling van de havenstad. Lumumba is niet enkel een belangrijk historische figuur maar is ook een ijkpunt voor een onvoltooid dekolonisatieproces. Een proces dat uiteindelijk moet leiden tot het wegwerken van de directe erfenis van het kolonialisme, met name racisme, discriminatie en ongelijkheid.

De motie was een gevolg van een open brief op initiatief van Billy Kalonji (Mwindia Kitoko), Matthias De Groof (UA), Kilalo vzw en Hand in Hand tegen racisme vzw.

De Redactie van Hand in Hand

INTERFEDERAAL ACTIEPLAN TEGEN RACISME

Open Brief voor een Lumumbastraat in Antwerpen

Op 17 januari namen Kilalo, Mwindi Kitoko, Hand in Hand tegen racisme vzw, CMCLD [Collectif Mémoire Coloniale et Lutte Contre Les Discriminations], Labo vzw, ... het initiatief voor een reeks succesvolle dekoloniseer-acties in verschillende steden tegelijk. Concreet vroegen we om een eerste symbolische erkenning voor alle mensen die zich tegen het kolonialisme hadden verzet, in de vorm van een Lumumbastraat of plein.

Ondertussen is er zowel in de gemeenteraad van Brussel als in Charleroi beslist om effectief een Lumumbaplein goed te keuren. Vlaanderen kan niet achterblijven. In Antwerpen lanceerden we alvast een Open Brief voor een Lumumbastraat, met een uitgebreide argumentatie.

We stapten hier mee naar het stadsbestuur in de week voor 30 juni, de herdenkingsdag van de Onafhankelijkheid van Congo. Bij het schrijven van dit artikel weten we nog niet of de gemeenteraad dit zal goedkeuren. Zo niet, dan gaan we door met de actie.

De Open Brief kan u hier mee ondertekenen:

www.dekoloniseer.be/nl/onderteken-de-brief-voor-een-lumumbastraat-antwerpen

Vrijwilligers gezocht

Hand in Hand is steeds op zoek naar vrijwilligers, zowel voor de landelijke werking als om lokaal een steentje bij te dragen. De mogelijkheden zijn legio, variërende van administratieve taken op het secretariaat tot het opstarten van een lokale werking tegen racisme. Medewerking aan onze campagnes kan vele vormen aannemen. Je tijdsinvestering kan je zelf bepalen.

Contacteer het secretariaat of surf naar www.anti-racisme.be en klik op Doe Mee.

NA 17 JAAR WACHTEN EINDELIJK EEN INTERFEDERAAL ACTIEPLAN TEGEN RACISME?

Een Coalitie van vele andere antiracistische organisaties, waaronder Hand in Hand tegen racisme, pleit al geruime tijd voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme. Dat had ons land nochtans al beloofd op de VN-conferentie tegen racisme in Durban in 2001 (sic!).

De Coalitie bestaat uit 40 organisaties uit het hele land en organiseerde op 22 mei een infosessie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers met getuigenissen en concrete voorstellen. Helaas verschenen de verantwoordelijke ministers niet op het appèl.

Op die dag verscheen onze gezamenlijke vrije tribune in De Standaard:

“We zijn er vast van overtuigd dat de hinderpalen voor de uitbanning van raciale discriminatie en voor de verwezenlijking van raciale gelijkheid voornamelijk te maken hebben met een gebrek aan politieke wil.’ Dat zijn niet onze woorden, maar die van de VN-verklaring in Durban uit 2001. Ons land tekende die en engageerde zich om een nationaal actieplan tegen racisme te maken. Dat plan is er nog steeds niet. De goede bedoelingen van 2001 staan in schril contrast met de passiviteit sindsdien.

Ondertussen kreeg het Belgische anti-racistische middenveld wel ruim de tijd om zijn huiswerk te maken. We staan klaar om te participeren, want verder uitstellen of mislukken is geen optie. [...]

Lees verder op www.orbitvzw.be, daar staan ook alle voorstellen.

We laten het hier niet bij en onderhandelen de komende weken en maanden met de verschillende regeringen om een daadwerkelijke uitvoering van dit Interfederaal Actieplan tegen racisme te realiseren.



IK STEM OOK



Tienduizenden inwoners van onze gemeenten die niet de Belgische nationaliteit hebben, zowel burgers uit de Europese Unie als daarbuiten, mogen - onder bepaalde voorwaarden - meestemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze betalen immers even goed mee belastingen en nemen deel aan het lokale leven. Alleen al in Antwerpen gaat het om meer dan 64000 mensen. Toch is er een fameuze drempel, ze moeten zich vóór 1 augustus 2018 formeel laten registreren als kiezer bij hun gemeentebestuur. Helaas gebeurt dit nog onvoldoende. Informeer mensen over hun rechten.

Voor meer info hierover: ikstemook.be

Specifiek voor Antwerpen vind je heel praktische hulp op: <https://samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/wie-zijn-wij/samenwerking/ieders-stem-telt-2018/stem-jij-ook/>

Kinderen en de kolonie of de noodzaak aan dekolonisering van het geschiedenisonderwijs

In debatten over een dekolonisering van de samenleving wijzen de vingers steeds vaker richting de school als startpunt. De vraag naar een bredere blik op de koloniale geschiedenis dringt zich daarbij ook in Brussel op, maar lijkt moeilijk te rijmen met de leerplannen en -boeken waarmee het Brusselse Nederlandstalige secundaire onderwijs werkt. Kritische stemmen klinken vanuit de klas.

Elke Mahieu van het magazine voor onderzoeksjournalistiek *Sonderland* schreef hierover een heel interessante bijdrage.

'De lessen over het Belgische kolonialisme zijn één van de weinige waar ik de leerlingen mee choqueeer', zegt Anaïs. Ze is leerkracht geschiedenis in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs (aso). *'Zo weten ze wel wat Wereldoorlog II is, maar kolonialisme is meestal helemaal nieuw'*, gaat ze verder. Als start van de les krijgt de klas een wereldkaart waarop alle landen die ooit onder Europese controle stonden ingekleurd zijn. Een uitgebreid kleurenpalet is het niet; drie vierden van de wereld werden ooit bezet door Europa.

Lees dit artikel verder op

<http://dekolonisatie.sonderland>.



Praktijktesten Nu

Goed nieuws. Het platform Praktijktesten Nu! breidt haar terrein uit naar andere discriminatiegronden zoals seksuele oriëntatie, genderidentiteit, armoede en handicap. Met de hulp van çavaria, Netwerk tegen Armoede en GRIP vzw. Samen staan we sterker!
Stop discriminatie, #PraktijktestenNu!

Meer info op:

<http://www.praktijktestennu.be/visie/persbericht-het-platform-breidt-uit>

WITTE VERLOSSERS EN WIT VERLEDEN

OP EEN ONTMOETINGS DAG VAN HAND IN HAND OVER DE CAMPAGNE DEKOLONISEER (10 MAART 2018) GAF ZAKAYO WANDOLOH EEN BEKLIJVENDE SPEECH OVER DE PROCESSEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET WESTERSE SUPERIORITEITS-GEVOEL TEN AANZIEN VAN MENSEN BUITEN EUROPA EN IN HET BIJZONDER TEN AANZIEN VAN AFRIKANEN. HIJ ANALYSEERT HOE NIET ALLEEN DE KOLONISATIE OP ZICH VERANTWOORDELIJK IS MAAR OOK HET (BEWUST) FOUTE BEELD OVER DE GEKOLONISEERDEN, OOK IN DE WESTERSE WETENSCHAP. DIT ALLES BIJEEN LEIDT NOG STEEDS TOT HET VOORKOMEN VAN ZOGENAAMDE "WITTE VERLOSSERS". DE TEKST HIERONDER IS DE NEERSLAG VAN EEN SPEECH, GEEN ARTIKEL, EN IS NEERGESCHREVEN DOOR DE REDACTIE VAN HAND IN HAND, MET MOGELIJKE FOUTEN OF ONVOLKOMENHEDEN TOT GEVOLG.

Ik wil jullie meenemen op een reis naar waarom ik dekolonisatie zo belangrijk vind. Deze reis is tevens een eerbetoon aan iedereen hier aanwezig en niet aanwezig die zich dag in dag inzet voor de dekolonisatie campagne van Hand in Hand e.a. Ik waardeer jullie en besef maar heel te goed het belang van bondgenootschap.

Zoals aangekondigd, zou ik het over "witte verlossers en wit verleden" hebben. Ik heb ervoor gekozen om anders aan de slag te gaan. Ik ga het hebben over drie zaken die hieraan ten grond liggen en die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de witte verlossers.

Maar ik begin eerst met een paar korte verhalen van mijn kindertijd over de kerk, muzungu's & films/series.

Toen ik opgroeide in Nakuru, een kleine kosmopolitische en toeristische stad in Kenia, zag ik regelmatig muzungu's passeren ... in hun safari auto's maar vaak ook te voet met hun rugzak. Muzungu is Swahili voor een witte mens, zonder negatieve connotatie. Vaak was het scenario hetzelfde. De Muzungu passeerde, we begonnen "Muzungu, muzungu, ..." te chanteren en hem/haar achterna lopen! Ik weet niet hoe het komt maar ze hadden quasi altijd peremende bij. Peremende is snoep in Swahili. Ze stopten en deelden de peremende. Dit klinkt nu zo fout maar het voelde heerlijk. Wij hadden peremende van de muzungu gekregen!!

Ik was nog een klein kind maar toen al vond ik muzungu's, de witte mens, superieur. Terugkijkend stel ik mij de vraag, hoe komt dat? Hoe komt het dat ik en mijn vrienden vonden dat witte mensen superieur waren? We waren nog kinderen, niemand had ons

gezegd dat witte mensen superieur waren. Toch dachten, geloofden en voelden wij het zo.

Waren het de films met de witte helden die wij op tv zagen? De boeken die we lazen? Pas op, ik ben opgegroeid in een nest waar Luo (mijn moedertaal), Swahili en Lingala (mijn vader was een grote fan van Kongolesse muziek, dat ben ik ook nog altijd!) gesproken werd en muziek gespeeld werd. Mijn ouders deden hun uiterste best om ons kennis te laten maken en affiniteit te hebben met onze cultuur. Ik ben wel een stadsjongen maar ik ben in mijn element in ons dorp. Ik spreek perfect onze taal, ik ken onze cultuur en tradities, ik weet hoe te zorgen voor ons vee, ... Toch dacht ik en veel van mijn vrienden dat alles wat westers is, beter of superieur was. Hoe kwam het? Pas jaren later begon ik hier actief naar een antwoord te zoeken? Ik nam vrede met antwoorden zoals dat het wel aan de tv zou liggen en aan de witte, westerse films en programma's waar de witte blanke man met blonde blauw ogen altijd de held was. The amazing spider man, Captain America, The incredible Hulk, Chuck Norris, Sylvester Stallone als Rambo, ... noem maar op. Maar religie stond boven in mijn antwoordenlijst. Ik ben strikt katholiek opgevoed. Zo zijn mijn ouders ook opgevoed. Van kleins af ging ik strikt elke zondag naar de Sunday-school. Alle leesmateriaal stond vol met prints, kinderen houden van veel beelden en korte verhalen. Iedereen, maar echt iedereen die afgebeeld was in de prints was wit! Witte Jezus, alle profeten, alle apostelen en alle andere personages waren wit. Alle beelden die in de grote kerk hingen... waren van witte mensen.

Lees verder <https://www.dekoloniseer.be/nl/witte-verlossers-en-wit-verleden>

COLOFON

Dit is een uitgave van
Hand in Hand tegen racisme vzw,
Grote Steenweg 91
2600 Berchem
tel 03/281.15.05
www.anti-racisme.be
info@anti-racisme.be

Hand in Hand is lid van 11 11 11, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Hart boven Hard, FOV, United for Intercultural Action en het platform Praktijktesten Nu

REDACTIE

Marius Dekeyser en Ludo Segers

VORMGEVING

www.x-oc.com

DRUK

De Wrikker, Berchem

ADRESWIJZIGING

Is uw adres niet correct of gaat u weldra verhuizen?
Laat ons iets weten a.u.b.

WEBSITE

Voor meer info over de werking van Hand in Hand vzw, kan u altijd terecht op onze website,
www.anti-racisme.be
of www.jobdiscriminatie.be

GIFTEN

Wilt u de werking van Hand in Hand financieel ondersteunen? Stort een gift op ons rekeningnummer 000-0000116-19.
IBAN BE 39 0000 0001 1619
BIC BPOTBEB1

Vanaf minimaal 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

PAPIEREN CAMPAGNEBRIEF OF E-ZINE

Vier maal per jaar ontvangt u een gratis Campagnebrief van Hand in Hand. We denken dat dit nog steeds nuttig is in deze digitale tijden, ook omwille van de oververzadiging van het e-mailverkeer. In de Campagnebrief gaan we ook iets dieper in op onze thema's en campagnes dan in de korte berichten die we via e-mail versturen.

Wil u echter sneller nieuws of meer kort op de bal, laat ons dan uw e-mailadres weten en we bezorgen u voortaan ook ons e-zine met regelmatige campagneoproepen. Of wil u liever geen papieren Campagnebrief meer, maar enkel digitale berichten, laat ons dan zeker ook iets weten. Vergeet ook niet om eventuele adreswijzigingen door te geven, waarvoor dank.

MAKE PEACE GREAT AGAIN BRUSSEL NOORD | 7 JULI 15u

Trump bezoekt ons land wellicht op 11 en 12 juli voor een NAVO-top. Op de agenda: meer defensie-uitgaven door alle NAVO landen, ook België. Het Trump Not Welcome-platform roept op om zaterdag 7 juli terug de straat te claimen.

“Wij willen niet meestappen in dit militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving. Doe je mee? Kom op zaterdag 7 juli naar Brussel en zeg samen met ons ‘Nee’ tegen Trump, zijn beleid en dat van zijn Europese evenknieën.”

www.trumpnotwelcome.be/nederlands/

